

Afscheid van een **jeugd-duikseizoen**

Tijdens de zomermaanden duiken de jeugd-duikertjes in 'onze wateren', die dan voldoende warm zijn.

Na maanden oefenen in het helder water beschermd door vier zwembadmuren, komen we bij het stijgen van de watertemperatuur naar buiten. Zoals echte duikers bereiden we ons voor en brieven we onze buddy. Dankzij de trainingen in het zwembad genieten we in alle veiligheid en met volle teugen van het onderwaterleven in open water. We ontdekken wat voor anderen onzichtbaar is en leren deze wonderen waarderen. Hiervoor duiken we!

Met het korter worden van de dagen daalt ook de temperatuur van het water. Deze koude stopt de plantengroei en jaagt de vissen naar diepere oorden. Ook onze duiken worden korter tot de kou ons binnen-



Foto's (4): Chesley Desmet.

Enkele onderwaterfoto's van Chesley.

houdt. Dan is het voor ons weer gedaan met genieten. Dan moeten we afscheid nemen van alweer een fantastisch duikseizoen en worden wij verbannen naar het heldere water van het zwembad.

Maar zoals de vissen keren we ieder jaar terug ...

PATRICK VAN HOESERLANDE

Naar aanleiding van Patricks tekst leek het ons wel een goed idee om een jeugd-duiker en één van zijn buddy's te interviewen. We ontmoeten Chesley Desmet – een twaalfjarige jeugd-duiker – en één van zijn lievelingsbuddy's Britt Van Der Mercken. Britt duikt sinds 2001, is sinds 2009 actief bezig met jeugd-duiken en is in dat jaar ook gebrevet teerd als jeugd-duikbegeleider. Beiden zijn lid van duikschool MAW Brabo, die een jeugd-duikafdeling hebben.

Hippo: Britt, waarom ben jij met jeugd-duikopleiding begonnen?

Britt: Gewoon omdat ik graag met jeugd-duiken bezig ben. Maar eigenlijk is de stap gezet omdat ze bij MAW Brabo lesgevers jeugd-duiken te kort hadden. Brabo geeft sinds 2008 opleiding aan duikers vanaf 8 jaar. In het begin deed onze duikschoolleider en jeugd-duikinstructeur Hoesy (Patrick Van Hoeserlande) die opleiding gans alleen. Kort nadien kon ik hem officieel assisteren. Het eerste seizoen gaven enkel wij beiden de opleiding. Tegenwoordig hebben we in de jeugdafdeling van onze club

3 jeugd-duikinstructeurs, 3 jeugd-duikbegeleiders, 2 kandidaat-jeugd-duikbegeleiders in opleiding en 3 helpers. Juist genoeg kader om onze 21 jeugd-duikers op te leiden. Maar er staan verscheidene kinderen te wachten om lid te worden. Die zouden we kunnen aanvaarden als we ons kader konden uitbreiden.

Hippo: Heb je ambitie om verder te gaan voor jeugd-duikinstructeur?

Britt: Nee, ik kan mijn ding doen en geniet er volop van. Meer moet dat niet zijn. Anders dan met de meeste volwassenen is dat die jeugd-duikertjes super enthousiast en eerlijk zijn. Als ze een visje gezien hebben, bulderen ze het uit na de duik. Hebben ze een slechte duik beleefd of juist een heel toffe, dan laten ze dat onverbloemd weten. Jeugd-duikers begeleiden geeft heel veel voldoening. Bovendien hangen die jeugd-duikertjes erg aan elkaar en met de ouders klikt het ook.

Chesley: Ik wil later 3*Instructeur worden, zoals mijne Bompa (nvdr, Swa Desmet).

Hippo: Chesley, waarom ben je met

jeugd-duiken begonnen?

Chesley: Omdat mijne Bompa me er geïnteresseerd voor maakte. Hij is 3*Instructeur bij NELOS. Ik had graag eens met hem gedoken. Van Bompa kreeg ik al het beste duikmateriaal. Met het duikpak, de vinnen, de duikbril, de ademautomaat, de 5-literfles, 6 kg lood, ... duik ik nu al twee jaar. Tijdens mijn duiken ben ik al een paar keer mijn zwemvinnen verloren. Maar ik heb ze elke keer teruggevonden omdat ze geelkleurig zijn. Ik heb ook al dikwijls duikmateriaal gevonden dat niet van mij was. Ondertussen heb ik al 27 duiken in mijn duiklogboekje staan en ik heb het brevet Zilveren dolfin.

Britt: Bij Brabo hebben we de afspraak gemaakt dat je per jaar maar één brevet kan halen.

Hippo: Welk was je meest spectaculaire duik?

Chesley: Eigenlijk zijn alle duiken spectaculair. Ik vind het gewoon tof dat je onder water kan ademen aan een fles en dat je dan al die visjes en de onderwaterwereld kan zien in het echt. Maar de duik die me



Foto: Ivo Maddier.

Links: Chesley en Britt (Britvisje), één van Chesley zijn lievelingsbuddy's.

Rechts: Het logboekblaadje met stickers van Werner.

Chesley laat me nog zijn mooie onderwaterfoto's zien en bedankt me voor het interview. Hij kijkt al uit naar het volgende duikseizoen, van zodra het water weer warm genoeg is om te mogen duiken. Ik bedankt Britt en Chesley voor het interview.

het meest bijgebleven is, is mijn 25e duik op 30 augustus 2010 met Werner Graf. Het water was lekker warm, 19°C en we zagen toen heel, heel veel grote karpers, heel grote snoeken en veel baarsjes. Het was één van de aangenaamste duiken die ik gedaan heb. Er was eigenlijk nog een heel leuke, toffe duik: de onderwaterfotografieduik in de Put van Ekeren, waar ik foto's mocht nemen met Britt haar groot fototoestel. Het was heel leuk, eens iets anders dan gewoon duiken. Heb tijdens die duik ook wel wat zot gedaan onder water.

Later wil ik nog wel meer onder water fotograferen, maar ik wil geen echte onderwaterfotograaf worden die aan wedstrijden mee doet. Duiken is voor mij geen wedstrijd, maar genieten.

Britt: Naast het brevet van Dolfinn kunnen jeugdduikers ook een kwalificatie behalen. Normaal maximum één kwalificatie per jaar, maar die beperking wordt niet strikt nageleefd. De afgelegde kwalificaties worden afgestempeld in hun Blauwe Paspoortboekje. Ze kunnen kiezen uit volgende kwalificaties: Bioloog, Hulpverlener, Trimvest, Duikploeg, Vaartuig 1, Vaartuig 2, Archeoloog en Fotograaf.

Elke lesgever jeugdduiken kiest in het begin van het jaar een kwalificatie waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Ik koos dit jaar voor fotografie. Chesley was één van de jeugdduikers die de kwalificatie bij me volgde en mocht tijdens zijn fotoduik met mijn digitaal compactonderwaterfototoestel fotograferen.

Hippo: Wat moet je zoals doen om die kwalificatie Fotograaf te halen?

Chesley: Allerlei doe-opdrachten. We oefenen eerst in het zwembad hoe je met een fototoestel in het water springt, hoe je het toestel moet gebruiken en hoe je er een foto mee moet maken.

Britt: Eerst oefenen ze met een wegwerp onderwaterfototoestel, nadien mogen ze

een degelijk groter fototoestel gebruiken.

Chesley: We leren ons ook uittrimmen en stabiel houden tijdens het fotograferen, zodat we het bodemleven niet beschadigen. Tot slot gaan we in open water fotograferen en moeten we iets doen met die foto's. Ik heb er een collage van gemaakt.

Britt: Met de foto's die ze gefotografeerd hebben moeten ze een werkstukje maken, een samenvatting of overzicht van hun opnamen. Ze mogen kiezen: een collage, een video van hun foto's, een diaporama, een cd, een boekje, enz. Als ze klaar zijn met hun doe-opdracht, krijgen ze hun kwalificatie.

Ik sta er soms versteld van hoe goed die jeugd die kwalificaties uitvoeren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld vrij snel goed fotograferen en maken ze met behulp van de computer schitterende werkstukjes van hun opnamen.

Chesley: Op de website van Brabo – www.webdiver.be – kan je die werkstukjes zien via de link jeugdduiken.

Hippo: Met wie ga je het liefste duiken?

Chesley: Euh, euh, ... moeilijke vraag.

Britt: Ze gaan het liefst duiken met de volwassen buddy die de mooiste stickers in hun Duiklogboekje kleeft.

Chesley: Ja! De mooiste stickers kreeg ik van Werner. Maar eigenlijk kleven de meeste van mijn buddy's wel mooie stickers. Dus duik ik eigenlijk wel met iedereen graag?

Hippo: We zijn nu half oktober, ga je nu nog duiken?

Chesley: Nee, het water is te koud. Dan mag je niet duiken!

Britt: Voor jeugdduikers is het duikseizoen ten einde van zodra het water kouder is dan 14°C.

Chesley: Of het moet zijn dat ik mag gaan duiken op een tropische bestemming. Maar dat mag ik van mijn ouders pas volgend jaar.

Chesley: Via deze weg wil ik al mijn duikbuddy's bedanken voor alle leuke duiken die ik met hen mocht doen. Ook de helpers en mijn ouders wil ik bedanken. ■

IVO MADDIER



De collage die Chesley samengesteld heeft van zijn onderwaterfoto's in de Put van Ekeren.

De duik van Chesley in de put van Ekeren, met Britt (Britvisje)!

We zijn gaan duiken en we hebben heel wat leuke dingen gezien

Enkele voorbeelden: dode rivierkreeft, snoek en baarsjes.

Tussen de duik kwamen we enkele vrienden (Luc en Jay) tegen dan hadden we heel gek gedaan.

Ik vind duiken echt SSSSSS-SUUUUUUUPPPPPPEEEEEERRRR tof!!!!

Het was een leuke fotoduik!

Ik hoop dat ik het snel nog eens kan meemaken.

En ik wil alle duikleiders heel erg bedanken en vooral Brit!!!!!!

Chesley Desmet