

2 .BE .COM A .DIVER?

Na de tamelijk frustrerende zoektocht in het woud van de Belgische en Nederlandstalige URL's vorige editie, probeer ik mijn geluk in de Engelstalige sites. Misschien zijn de Angelsaksische duikorganisaties meer "internet minnend" dan in ons taalgebied. Het scenario blijft hetzelfde: hoe kan ik me als leek informeren op het internet om sportduiker te worden, oftewel 'how to become a diver?'.

De eerste URL die ik intik www.diver.com is al meteen een slag in het water. Een of ander hotelcomplex uit Zuidwest-Florida vond deze URL een gepast nest om haar site in te droppen. Behalve een mooi uitzicht op zee weet ik niet wat dit met duiken te maken heeft. Op naar de volgende.

ALLE SOORTEN 'DIVERS'

www.divers.com of via een omweggetje www.divers.org. Oef, een site voor duikers, maar dan wel één voor alle soorten 'divers': skydivers, scubadivers, freedivers, ... Na een aantal klikken op deze portaal-site kom ik uiteindelijk op een lijst met links naar duiksites. Aan het aantal stemmen en de scores te zien zijn er mij nog niet veel voor geweest. Een stukje onontgonnen webland?

Genoeg duikers, nu duiken! Met www.diving.com zit je onmiddellijk in de kerstsfeer van 2002. Behalve dat ik dan wel een of ander stuk duikuitrusting zal vragen, ontsnapt mij opnieuw het verband met duiken. Ik begin me een beetje dom te voelen ... Misschien moet ik zoeken naar 'scubadivers'? Zo gezegd,



zo getikt: www.scubadive.com: niets! www.scuba.com? Een fantastisch intro (wel een beetje traag met mijn telefoonlijntje)! Blijkbaar een site van een NAUI duikschool die zijn overvloed van cursussen probeert te slijten. Het begon mooi ...

DUIKTIJDSCHRIFT

www.scubadiving.com. Een site van een 'beviend' duiktijdschrift. Vanaf het moment dat je deze site binnenstapt, word je overspoeld met informatie, foto's, artikels, ... Ik vraag me af waarom iemand zich zou abonneren op dit tijdschrift als je hier alles van het net kunt plukken? Ergens zie ik een 'button' met de vermelding '360° virtual dive'. Eens op klikken, en hups (ietsje langzamer met mijn lijn) ik bevind me in het water. Via een aantal stuurknoppen kan ik rond me kijken. Mooi, maar in het echt is het toch beter.

MILIEUBEWUSTE DUIKERS

Aangezien de COMmerciële sites niet veel opleveren, eens kijken of duikers geORGaniseerd zijn: www.divers.org fevert wel een bijzonder soort duikers op;



de groene duiker. Milieubewuste duikers die hun vrije tijd besteden aan het milieu, bewust maken van hun mededivers en die op tijd en stond een meer, haven, sloot, enz. een grondige schoonmaakbeurt geven. De site bevat onder andere een overzicht van de kwaliteit van het water. Goed om te weten dat het water waarin je duikt niet schadelijk voor de gezondheid is. Misschien moet ik eens naar hun volgende vergadering gaan voor een interview? Afspraak in een McDonalds, ergens op een highway richting San Francisco ...

HEILIGE GRAAL

Na een vruchteloze poging op www.scuba.org, tik ik met de moed der wanhoop www.scubadiver.org in. Ik geloof mijn ogen niet. Is dit de Heilige Graal waar alle webdivers op zoek naar zijn? Je vindt er massa's mooi gerangschikte informatie over reizen, boeken, cursussen, sites, ... en allemaal over duiken. En niet alles blijkt betalend te zijn. Als je wil reizen dan vind je op deze site allerhande checklists voor het inpakken van je duikuitrusting, reisdocumenten, ... Om niets meer te vergeten. Zelfs duiktabellen vind je er op! Alvast een site om in je favorieten te zetten.

De volgende keer zoek ik niet meer op de URL, want deze manier van zoeken is nog niet echt doorgedrongen bij de webmasters. Gelukkig hebben een aantal lezers mijn frustraties aangevoeld en me spontaan hun favorieten opgestuurd. Voor diegene die het nog niet gedaan hebben, vermeld ik hieronder mijn e-mail adres waar ik met plezier jullie suggesties en ideeën ontvang:
Patrick.VanHoeserlande@advalvas.be

Patrick Van Hoeserlande

Foto's: Roland Wantens