

Een Eiffeltoren **diep**

Dit is de tweede week van mei, dus dit moet Parijs zijn! En ja, vanuit mijn hotelkamer lacht de Eiffeltoren me toe. Natuurlijk heeft deze constructie zijn eigen site: www.tour-eiffel.fr. De Seine aan de voet van de ijzeren piramide kabbelt rustig richting zee. In gedachten neem ik de toren op en zet hem omgekeerd in zee. Alleen de voeten steken als 4 exotische eilandje boven water. Wij staan met volledige uitrusting klaar om te duiken naar de uiterste top die normaal gezien zo veel toeristen slechts na duizenden trappen bereiken. 3, 2, 1, ... go!

We bereiken de brede onderstructuur van de toren: 39 meter. Tussen deze diepte en het oppervlak bevindt zich het meeste leven. Wie leven zegt, denkt meestal aan beweging en onrechtstreeks aan film. Films geven op een zeer natuurlijke wijze de gracieuze bewegingen van dieren in hun natuurlijk milieu weer. Ze zijn zo waardevol dat ARKive ze wil verzamelen en bewaren. Hun slagzin, hoewel een beetje fatalistisch en pessimistisch van ondertoon, zegt alles: 'Creating a lasting audio-visual record of life on Earth'. Deze organisatie profileert zich als de Ark van Noah voor wat audiovisuele producten over fauna betreft. Zeer zeker de moeite als je van zeedieren houdt: www.arkive.org.

Ierse onderwaterwereld

57 meter: de eerste verdieping. Vanaf nu is de versmalling van de toren goed op te merken. Nitroxduikers hebben ons al lang verlaten. Het leven begint al zeldzamer te worden, hoewel. Als je van duiken en Ierse muziek houdt dan heeft National Geographic voor jou een mooie verrassing in petto. Surf naar magma.nationalgeographic.com/ngm/0503/sights_n_sounds/media2.html en ontdek dankzij onderwaterfotograaf Brian Skerry de wondere Ierse onderwaterwereld begeleidt door een typische, lokale muziek. Wedden dat je zo nog nooit gedoken hebt!

vrijduiken

115 meter: een aantal basejumpers die niet tijdig weg geraakten hebben al op een zeer harde, fatale manier kennis gemaakt met de tweede verdieping waar we ons nu bevinden. Plots horen we een getik en zien we nog juist een parachute met duiker langs een kabel naar boven schieten. Een vrijduikster! We zitten immers op de uiterste limiet van het apnea-duiken. Een tijdje geleden zag ik op het kanaal met het gele vierkantje een heruitzending over een gecombineerde duikvoorbereiding van een vrijduikster en een aantal Tech Divers. De duikster in kwestie was Tanya Streeter en ze zei dat ze later zou proberen het wereldrecord te breken. En jawel, volgens

haar site www.redefineyourlimits.com is ze er in gelukt. Ze heeft 122 meter afgetikt in de discipline 'variable weight'. Volgens kenners is ze een perfecte atlete, zelfs Vogue heeft dit opgemerkt. Take a deep breath and dive into Tanya's world! Maar vergeet mij, je duikleider, niet te volgen!

dieper met lucht

Oh ja, stoort het je dat we nog steeds met lucht duiken? Niet onmogelijk in een virtuele wereld, zo lang het maar niet zoals Tanya moet: op één teug. Toch blijkt het ook mogelijk in de echte wereld, althans als we de makers van de volgende site mogen geloven: www.triton-ast.co.yu/rekord_e.htm. Na veel training gingen zij naar 127 meter, op lucht. Niet doen, raden ze je aan. En gelukkig ook. Toch zijn er die hun raad niet opvolgen en nog dieper gaan zoals Mark Andrews die in 1999 met lucht de diepte van 156 meter bereikte. Ook wij luisteren niet naar goed advies en laten ons nog dieper zakken in onze verkenningstocht.

record wrakduiken

196 meter: 'La partie intermédiaire et 3 meter voorbij het record wrakduiken van Rob Lalumiere. Na zeven minuten afdalen bereikte hij het dek van de USS Cooper. Zijn tocht naar de oppervlakte duurde zo maar eventjes vijf uur. Hopelijk had hij een spel kaarten en goed gezelschap mee, want anders was het wachten tijdens op de decotrappen een grote oefening in verveling. URL: www.cdn.info/news/industry/i050529a.html.

De rest van deze site van Cyber Diver News Network is bijzonder informatief!

SCUBA open circuit

293 meter: het dak van de top. Een beetje lager bevindt zich de uiterste limiet van het SCUBA open circuit duiken, tenminste als we de site www.tech-dive-academy.com/journey.html mogen geloven. Een fantastisch verhaal over het verloop van een duikexpeditie. Dit is zeker geen duikje waarover je 's morgens nog snel eventjes nadenkt. Nee, het is jarenlang plannen om dan deze plan-

ning nauwgezet uitvoeren. Toch is 308 meter geen absoluut eindpunt. De volgende poging gaat richting 320 meter: www.cdn.info/industry/i040624/i040624.html.

grotere dieptes

324 meter: na een laatste daling bevinden we ons aan het topje van de antenne. Negen meter onder ons stopte Mark Andrews en zijn collega (althans als ze in hun poging slaagden): www.deeperblue.net/article.php/309/4. Als we naar beneden in het grote, zwarte gat kijken dan krijgen we de indruk van een zwak lichtje. Een illusie? De uiterste limiet van het menselijk kunnen? Nee, op andere manieren worden grotere dieptes bereikt. Waarschijnlijk ligt het bereik van militaire duikers meer dan drie keer dieper dan de Eiffeltoren, maar dit zullen we wellicht pas veel later met zekerheid weten. Zoals in de film 'The Abyss' gaan we in een oogwenk naar het oppervlak. Gelukkig is in een virtuele omgeving alles mogelijk en moeten we onderweg niet stoppen. Mocht je toch een trap op een interessante URL doen, één adres:

Patrick.VanHoerlande@advalvas.be. ■

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE

