

En daar is geen water

Vroeger dacht ik dat water een voldoende voorwaarde was om te duiken. Geen water betekent immers niet kunnen duiken. Toch? Impliciet wist ik wel dat dit niet zo was, je moet immers ook over het nodige materiaal beschikken en een degelijke opleiding gevolgd hebben.

Omdat het duikmateriaal een groot deel van mijn garage vulde en ik qua opleiding en ervaring niet slecht scoorde, waren deze voorwaarden latent aanwezig. Na bijna negen maanden van mijn normaal duikwater door een enorme plas water gescheiden te zijn, moet ik mijn hypothesen bijstellen. Water is een noodzakelijke voorwaarde, maar zelfs zeer veel water in een sompig landschap is niet voldoende. Of toch?

Even waterloos duiken op het net. Ik bots op een site waar publiciteit gemaakt wordt voor een training voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Als je verdieping zoekt in je leven en meer kwaliteit van leven wilt, dan moet je blijkbaar (vrij)duiken. Even verder lees ik de mogelijke resultaten van 'de duik'. Mentaal overloop ik het lijstje: meer inzicht in jezelf (check), zelfvertrouwen en plezier in het leven (check), echt jezelf kunnen zijn (check), meer rust en stabiliteit (check), leven in het hier en nu (check), ...

Plots besef ik dat ik een lijst lees met het waarom ik graag duik. Waarschijnlijk hebben de trainers dat ooit zelf vastgesteld en bieden dat nu anderen aan. Als je op de site

komt (www.deduik.com), klik dan even op het promotiefilmpje. Mooi!



Toegegeven, de duikstek in het filmpje is niet direct aantrekkelijk – hoewel het voor mij nu al voldoende zou zijn – want het zou nog mooier zijn indien het aan een koraalrif gefilmd was. En zoals het voor een rif (honderden) jaren neemt om te groeien, zo neemt het ook jaren in beslag om een goede website te bouwen. In 2010 schreef Joris Rombouts: "Als een trotse vader heb ik jullie mede te delen dat mijn riffengids eindelijk op het net te bezichtigen is. Het is nog niet helemaal klaar, maar dat zal zeker nog een jaar of twee duren. Vele groeten en tot ...?". Zelf vind ik 2014 een goede 'en tot', dus tik ik de URL www.myreefguide.com in. De site is uitgegroeid tot een leuk uitzienende en instructieve informatiebron. Een beetje jammer van het overaanbod aan sponsorpubliciteit, maar ik begrijp best dat iemand het verzamelen van al die informatie moet betalen. Ik zie dat de site nog steeds aangepast wordt. Zoals het rif blijft hij leven.



Even verder – hoe bepaal je trouwens een 'afstand' op het internet? – kom ik op een collectie filmpjes over allerlei duikvaardigheden (www.dtmag.com/library/videoskills). Toegegeven, sommige vaardigheden zijn echt basis, maar ik denk wel dat er daar een publiek voor is. Misschien een ideetje voor de OW-videofanaten bin-



nen NELOS? Ik besef wel dat het maken van deze opnames moeilijker is dan het lijkt, maar zouden Nederlandstalige instructiefilmpjes geen aanwinst zijn?



Dat je als duikers de basisvaardigheden onder de knie moet hebben weten we als duikers goed, maar ken je alle mogelijke gevaren? Nee? Ga dan even op bezoek bij Wikipedia om je geheugen op te frissen: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diving_hazards_and_precautions.



Duiken is minder gevaarlijk dan dat de Wikipedia-lijst doet vermoeden. Immers, als je mijn impliciete voorwaarden naleeft, dan kan je veilig duiken in het hier, het nu en het virtuele. En zoals altijd: interessante URL stuur je naar: patrick.van.hoeserlande@gadvalvas.be. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE