

69

Waarschijnlijk denk je bij het lezen van bovenstaande titel aan iets helemaal anders dan wat ik er mee bedoel. Maar voor je de combinatie 'Kamasutra' en 'duiken' – of de Engelse vertaling ervan – in je browservakje tikt, wil ik je toch even waarschuwen. Doe dit niet als er een jeugdduiker naast je staat. De meeste van de resultaten behoren tot de categorie 'rode oortjes'. Het getal in de titel verwijst naar iets veel gewoner. De eerste Webdiving verscheen in de Hippocampus 180 met als titel '1.500.000 sites', hetzelfde artikel zou nu de titel '374.000.000 sites' moeten dragen (en ik zou het via Google opgezocht hebben). Maar terug naar 69. Dit getal staat, je hebt het intussen geraden, voor het aantal edities van Webdiving dat er al verschenen is. Simpel en helemaal niet spannend.

Niet sexy, of toch? De combinatie '69' en 'duiken' (of 'diving') geeft je een aantal hits, maar die verwijzen naar de 69e editie van clubbladen, duikmagazines, clubfoto's, vergaderingen, enz. Niet echt interessant. Er is wel één club die het getal 69 in zijn naam heeft en dat is de Britse duikclub '69 Divers'. Ik vermoed dat hun 69 niets met het getal te maken heeft, maar met 'stijgen' en 'dalen'. Check het logo op hun website <http://69divers.org.uk> om er achter te komen. In ieder geval spreekt hun houding tegenover duiken me zeer aan. In 't kort: praat er niet over, duik!

Een verrassende hit leidt me naar een YouTube pareltje met de naam DIVE-69 (www.youtube.com/watch?v=1p2U2Fs0nk8).

Het doet een beetje oubollig aan, maar laat het even lopen vooraleer je een oordeel velt. Het heeft me in ieder geval overtuigd dat je geen groot zwembad nodig hebt om je te amuseren. Alleen de vorm is belangrijk.



Van het ene filmpje naar het andere: Flavia Eberhard breekt het Braziliaans record vrijduiken in zijn puurste vorm. Niet in Brazilië maar in de Egyptische Blue Hole. Het record komt daarbij op, jawel, 69 meter te staan. Het leuke is dat het filmpje de duikster volgt met verschillende camera's maar gedurende de volledige duik en over de 'echte' tijd. Spannend! (www.youtube.com/watch?v=BDDcIOPfZ6M).



Genoeg filmpjes bekeken, terug naar de sites. Maar we gaan wel diep duiken. Zeer diep. We gaan James Cameron begeleiden op zijn duik naar 11 kilometer in de Marianentrog. In maart 2012 heeft hij die diepte bereikt met zijn duikboot de 'Deepsea Challenger'. Een groot avontuur vol risico's maar met een ongelofelijke schat aan het einde van de reis. Leer en beleef het mee op <http://deepseachallenge.com>.

Je moet niet alleen veilig naar beneden duiken, je wilt voornamelijk veilig terug



boven komen. Als duiker weet je dat je daarbij gerust wat voorbereiding en rekenkracht bij kunt gebruiken. Zeker als het wat moeilijker wordt. Een softwarepakket kan je hierbij helpen. Maar software ongeïnfomeerd gebruiken, is niet direct aangeraaden. Je een beetje extra informeren over wat er achter je computerscherm gebeurt, is een noodzaak. Een site die je naast de tool ook de uitleg geeft, is www.divers-support.com.



Maar je kan je natuurlijk ook tevreden stellen door gewoon, veilig naar je pc-scherm te turen. Zeker als er mooie onderwaterbeelden van www.oceandive.com op verschijnen.



Terwijl jij de beelden bewondert, surf ik verder en bereid ik de volgende editie voor. De rest van de dril ken je intussen, na 69 keer, al: patrick.van.hoeserlande@advallas.be. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE