

# Cousteau

Het moet niet echt gezegd worden, maar toch. In de duikwereld, en ook daarbuiten, is Jacques-Yves Cousteau gekend als ontdekkingsreiziger en onderzoeker van de zee en van alle daarin voorkomende levensvormen. In 1910 zag hij het levenslicht in een Frans dorpje, ging bij de marine waar zijn passie voor duiken openbloeide. Zijn werk als militaire duiker betekende ook een enorme ruggensteun voor het sportduiken en zijn verdere werk leverde hem de bijnaam 'vader van de duiksport' op. Hij deed voor de laatste keer zijn ogen dicht waar het een echte Fransman betaamt: de lichtstad Parijs. Na zijn heengaan hebben zijn kinderen en kleinkinderen zijn levenswerk verder gezet.

Als je meer over dit monument wil weten kan je je gading gemakkelijk vinden op het internet. Even 'Cousteau' intikken en je Google, of een andere zoekrobot, spult tal van URL's uit. Het is dan gewoon een kwestie er de meest interessante uit te pikken. Laat me je even helpen. De eerste is dicht bij huis: <http://history.cmas.org>. Hoewel, neem dit niet te letterlijk, want het is een website gemaakt en onderhouden in Hongarije. Ik wist niet dat onze mondiale federatie zo'n site had. Best interessant om er eens in te grasduinen.



De co-uitvinder van de Aqua-Lung heeft een aantal organisaties opgericht die in zijn geest de bescherming van de natuur hoog in het vaandel dragen. Eén ervan is de Cousteau Foundation die via educatieve programma's mensen probeert te sensibiliseren om voor de natte kant van moeder natuur te zorgen. Je kan er kennis mee maken via hun website op [www.cousteau.org](http://www.cousteau.org). Op deze site vind je veel informatie over de grondlegger, zijn passies en zijn onafscheidelijke vriend 'Calypso'.

Laten we even zijn familie bezoeken. Zijn vrouw staat geboekt als de eerste vrouwe-

lijke sportduiker. Een titel om fier op te zijn. Zijn zoon Jean-Michel treedt in zijn vaders voetstappen als onderwaterfilmer. Binnenkort komt zijn nieuwe 3D-film over het klein leven in de zee uit en die is de moeite om te gaan kijken. Jean-Michel is natuurlijk ook te vinden op het internet. De URL verradt echter niet direct de verbinding met de Cousteau-familie: [www.oceanfutures.org](http://www.oceanfutures.org).



Nog een URL die niet direct de familieband weggeeft: <http://mission-31.com>. En toch is die er! Je ziet het als de pagina oplaadt, want de tab toont dan 'Fabien Cousteau's Mission 31'. Het is dan wel geen zoon, maar de kleinzoon die het ontdekkingswerk verder zet. Hij zet zich niet in voor milieubescherming, maar onderzoekt of de mens voor lange tijd onder water kan leven. Hij verlegt de grenzen die met het 'Conshelf' project gezet werden. De beginpagina is best leuk, maar de andere pagina's vallen tegen. Misschien kan hij zijn website bijwerken bij zijn volgend onderwatervverblijf?

Een andere kleinzoon richt zich op milieubescherming in het algemeen. Hoewel de meeste foto's op [www.philippecousteau.com](http://www.philippecousteau.com)



[com](http://www.philippecousteau.com) een waterige achtergrond hebben, lijkt uit het verhaal dat zijn interessedom onze volledige aardbol is.

Over naar de actieve kleindochters: Céline combineert haar talenten als fotografe/cineaste met natuurbehoud. Ze wil jou en mij kennis laten maken met de schoonheid rondom ons. Ze baseert zich daarbij op een uitspraak van haar grootvader "Dat mensen de dingen waar ze van houden, beschermen". Een stelling waarvan hij de waarheid met zijn 'Silent World' bewezen heeft. Oh ja, haar website waar je al dat moois kan bekijken: [celinecousteau.com](http://celinecousteau.com).



Ook een mooie en originele website is die van Alexandra. Zij zet zich in voor onze blauwe planeet. Je ziet het, water stroomt door de aderen van de Cousteau familie. Je kan al haar projecten ontdekken op [www.alexandracousteau.com](http://www.alexandracousteau.com).

Heb je al je favoriet familielid. Surf en misschien ontdekt je er nog meer? Waarschijnlijk hebben ze dan iets met filmen, onder water, milieubescherming, of een combinatie ervan te maken. Ik vraag me af er nog ergens een gelijkaardige familie op het internet bestaat. Als je die vindt, stuur dan een mailtje naar [patrick.van.hoeserlande@advalvas.be](mailto:patrick.van.hoeserlande@advalvas.be). ■

PATRICK VAN HOESERLANDE