

Afscheid

Afscheid, niet echt een titel om mee te beginnen en ook geen leuk onderwerp voor een artikel. Toch heb ik dat woord als start genomen voor deze editie van Webdiving. Het is immers mijn laatste. Vanaf de volgende Hippocampus verschijnt een nieuwe vaste rubriek onder de naam 'Mijn buddy' die een waardige plaatsvervanger zal zijn. Zoals bij Webdiving doe ik ook voor die nieuwe rubriek een beroep op jou als lezer, maar daar kom je later meer over te weten.

De eerste Webdiving verscheen in de Hippocampus nr. 180 (sept. 2000). Daarin vertelde ik de bedoeling van deze vaste rubriek. Ik wou met de hulp van surfende duikers een aantal interessante sites belichten en commentariëren. Immers, als je toen op de zoekmachine 'AltaVista' – een site die al lang niet meer bestaat, waardoor je als je de URL intikt naar 'Yahoo' doorverwezen wordt – het woord 'diving' intikte en je klikte de 'Search' knop aan, dan kreeg je te zien dat er potentieel één miljoen vijfhonderd duizend pagina's aan dit criterium voldeden. Als je dezelfde oefening vandaag overdoet dan staat de teller op 217.000.000. Met het bespreken van een kleine 550 sites over bijna 15 jaar is het duidelijk dat ik terrein verlies, de creatie van URL's gaat sneller dan het bespreken ervan. Hoewel we, dankzij een beetje onderzoek, weten dat dat groot aantal maar een ruwe schatting van het aantal pagina's is en niet het werkelijk aantal sites.

Toen ik met deze vaste rubriek begon, was het woord 'webdiving' ongekend, althans het was niet te vinden op het net. Ik had het woord toen 'uitgevonden' door het sa-

menvoegen van het 'world wide web' met onze favoriete hobby 'diving'. Anno 2017 is dit woord wel te vinden in de 'Wiktionary'. 'Web diving', weliswaar in 2 woorden conform de Engelse spelling, betekent het internet afschuimen door het aanklikken van opeenvolgende links. Je duikt als het ware dieper in het net dan bij het surfen waarbij je vooral het resultaat van een zoekrobot gebruikt. Heeft mijn rubriek dan toch een beetje effect gehad op de virtuele wereld?

Dit wordt noch een melig afscheid, noch een bespreking à la 'One Last Dive', een kortfilm van 2013 of van 'The Last Dive', een spannend boek over een waargebeurd verhaal van een duikincident die het leven aan vader en zoon koste. Nee, ik blijf gewoon een laatste poging doen om je te helpen bij de verkenning van het expanderend net na de virtuele big bang.

Snorkelen wordt door ons duikers een beetje als de eerste stap tot het duiken beschouwd. Dit is waarschijnlijk geïnspireerd op de persoonlijke ervaring dat je als kind dank zij het snorkelen de weg naar het duiken gevonden hebt. Voor sommige internauten is het echter een volwaardige hobby en dat zie je aan hun sites. De Nederlandse site www.snorkelenduiken.nl is best goed opgesteld en leuk om te bezoeken. Het omvat de meeste aspecten van het snorkelen alsook de verbinding met het duiken.

De Engelstalige tegenhanger www.snorkeling-report.com is eerder gericht op het verzamelen van plaatsen waar er goed (of niet) gesnorkeld kan worden. Als je een nieuwe duikplaats zoekt, kan je hierop inspiratie vinden. Of wil je op een vakantie eens snorkelen, dan vind je hier wel je gading. Wens je meer over snorkelen te weten, dan moet je even het menu aanklikken. Dit is niet de gewone manier en geeft je verkeerdelijk de indruk dat de site alleen maar over mooie stekken gaat. Je ziet het, het ontwerp van een site is een even belangrijk element als het fraai aankleden ervan.

De leukste is echter de snorkelsite op maat van de jeugd. Zoals de URL het verklaart, is



het eerder een duiksite voor de jeugd: www.duikkids.nl. De site is van de hand van een ervaren jeugdduikinstructeur en dat zie je er aan. De uitleg is op maat van het doelpubliek en is een uitnodigende hand naar de jeugd om van de onderwerterwereld te genieten. Als je met kinderen of jeugdduikers te maken hebt, dan is de site zeker een geleid bezoekje waard.

Als laatste wil ik je doorverwijzen naar de site van onze liga. De NELOS-website heeft al een aantal transformaties ondergaan, want stilstaan is achteruit gaan. Diegene die achter de schermen de site onderhouden verdienen onze waardering. Uit ervaring weet ik dat dit veel creativiteit en inspanning vergt. Het resultaat mag er zijn. Als je nog nooit een tip van me gevolgd hebt, dan moet je deze keer je weerstand overwinnen en www.nelos.be intikken. Geniet er van!



En zo kom ik aan de laatste paragraaf Webdiving. Geen oproep om je interessante, virtuele bevindingen aan mijn door te mailen (hoewel je dit natuurlijk altijd mag doen). Na meer dan 80 edities zou je zonder mij verder op het net moeten kunnen duiken. Als je vanaf nu mij als buddy op je zoektocht wil, dan moet je de artikels in de reeks 'Mijn buddy' lezen. Het is gedaan. Ik sla deze pagina om. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE